



DE HEER IS NABIJ

Derde zondag van de Advent

Verheugt U!

‘Wij hebben op U gewacht, Heer. Ons hart droomt van niets anders dan van U. Ik heb de hele nacht naar U verlangd en van de vroege morgen af verzucht ik naar U in het diepst van mijn hart’ (2e les van de metten).

Indien ook gij u voorbereidt om in die liefdevolle en waakzame verwachting de menswording van het Woord te herdenken, dan zal vandaag meer dan ooit de blijde aankondiging bij u weerklank vinden. ‘De Heer is reeds dichtbij, komt, laten wij Hem aanbidden!’ Heel de liturgie van vandaag nodigt u uit u te verheugen omdat de Verlosser op komst is: ‘Verheugt u zonder ophouden in de Heer!’ Ik herhaal het: ‘verheugt u, de Heer is nabij’. Zo begint de mis van vandaag en het epistel herhaalt het. Voor de mens die oprecht en vurig, met een levendig verlangen en met liefde niets anders dan Jezus zoekt, kan er maar één reden tot vreugde zijn: weten dat Jezus nabij is, steeds meer nabij. De H. Paulus beveelt ons aan naar niets anders te verlangen: ‘De Heer is nabij. Maakt U over niets bezorgd... En de vrede Gods, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten bewaren’.

Hoe meer de ziel op God als middelpunt haar genegenheden en verlangens samentrekt, des te meer maakt zij zich vrij van aardse zorgen. Zij verontrust zich nergens meer over, daar zij weet dat één ding noodzakelijk is: *God zoeken* en dat zij in God alles zal vinden wat zij nodig heeft. Tot de Heer te naderen is dus voor haar niet alléén een bron van levendige vreugde, maar ook van vrede; in Hem heeft zij alles, God is haar genoeg.

De Heer is in uw midden

‘De Heer is in uw midden’, dat de tweede blijde boodschap van de liturgie van vandaag. Zij wordt in het Evangelie door de H. Joannes de Doper tot ons gericht: ‘Midden onder u is er Eén die gij niet kent’. Joannes sprak die woorden tot de Joden, die Jezus niet kenden, omdat Hij zich nog niet aan hen geopenbaard had door zijn wonderen, hoewel Hij al ongeveer dertig jaar onder hen leefde. Die woorden gelden eveneens voor ons: Inderdaad, Jezus is ook onder ons tegenwoordig in het tabernakel, door de H. Eucharistie en in onze ziel door de genade! Maar wie kent Hem? Alléén wie gelooft. Verlevendig dus uw geloof: gij zult Jezus vinden, gij zult Hem kennen in de mate van uw geloof. Soms verbergt Jezus zich voor uw inwendig oog, het lijkt alsof Hij zich niet meer zal laten vinden of zijn aanwezigheid niet meer wil laten voelen. ‘Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben’ (Jo. 20, 29).

Zo was het geloof van Joannes de Doper, die de wonderen van Jezus niet had gezien en toch geloofde. Zo was ook het geloof van de Allerheiligste Maagd, waar de antifoon van de vespers van vandaag op zinspeelt: ‘Zalig zijt Gij, Maria, die geloofd hebt in de Heer, want wat U gezegd werd, zal in U vervuld worden’. Zelfs de H. Maagd heeft uit het geloof geleefd. Zij heeft moeten geloven aan de woorden van de engel en door te aanvaarden de

Moeder van God te worden gaf Zij zich aan een geheim dat zij niet begreep. Maria heeft geloofd en dank zij haar geloof zijn Gods woorden in haar in vervulling gegaan. Zo zult ook gij uw verwachtingen vervuld en uw ideaal van innige vereniging met God verwezenlijkt zien, als ge in Hem en zijn beloften geloofd hebt.

Vermeerder mijn geloof!

'Ik verzucht naar U, sterke God, levende God. Vanaf de dageraad denk ik aan U en verlang ik naar U. Als dorre aarde zonder water, zo dorst mijn hart en verlangt mijn vlees naar U. U zoek ik, Heer; zonder U is deze wereld een woestijn, verbrand door zon en dorst, waarin niets mij kan bevredigen. Gij alléén zijt mijn heil, mijn toevlucht, mijn redder en verlosser. Dag en nacht verzucht ik naar U, onophoudelijk richt ik naar U mijn verlangen en mijn genegenheid. Zoals de ogen van de slavin gericht zijn op de handen van haar meesteres, zo zoeken mijn ogen steeds uw aanschijn. Toon mij uw aangezicht, Heer, en dat uw blik mijn weg verlichte; wees mijn licht en mijn kracht.

Kom, Heer, en wil niet toeven; toon uw macht en kom om ons te redden. Kom zoals Gij het beloofd hebt en wees ons heil! Gij zijt onze Zaligmaker. Gij ontdoet ons van al onze ongerechtigheden en werpt al onze zonden in de diepten der zee. Gij zult als de regen op de vacht neerdalen en ons gerechtigheid en vrede brengen. Gij zijt mijn leidsman en mijn herder; laat mij uw wegen kennen en ik zal uw paden bewandelen. Uw aanstaande komst vervult mij met vreugde en mijn ziel juicht in U, mijn God en Zaligmaker. Heer, Gij verheugt mij met alles wat Gij doet. Hoe bewonderenswaardig zijn uw werken, hoe groot is uw barmhartigheid!'

Ik geloof in U, ik hoop op U, God en Zaligmaker. Ik zoek U, maar ik weet dat Gij reeds bij mij zijt, in mij. Bij mij, verborgen onder de eucharistische sluier, in mij door de genade. Heer, geef dat ik U ken! Laat niet toe dat met mij gebeurt wat de Joden overkwam: Gij leefde in hun midden en zij kenden U niet. Maak dat ik altijd een levendig geloof heb. Vermeerder mijn geloof, want het geloof is het licht waardoor ik U op deze aarde kan kennen. Gij zijt in mij, Heer, ik weet het, ik geloof het, zelfs als ik uw aanwezigheid niet voel. Maar Gij kunt als Gij wilt mijn ziel verlichten door uw licht en mij uw goddelijke en geheimzinnige tegenwoordigheid doen ervaren.

'Gij zijt het Licht dat alle licht overtreft, en waardoor Gij op bovennatuurlijke wijze het oog van het verstand met zoveel overvloed en volmaaktheid verlicht, dat Gij het licht van het geloof daarmee versterkt. In het geloof vind ik het leven; door dat geloof ontvang ik U en kent Gij mij. Dank zij dat licht van het geloof verwerf ik wijsheid uit de Wijsheid van het Woord. Het maakt mij sterk, standvastig en volhardend. Dat licht zal niet op mijn weg ontbreken, het zal mij de weg wijzen; zonder dat licht zou ik in duisternis leven. Daarom vraag ik U, Heer, mijn ziel te verlichten met het licht van het geloof' (H. Cath. v. Siëna).

Bron: Van Hart tot Hart, 1962
Gabriel van de H.Maria Magdalena o.c.d.

Uitg. Karmelgemeenschap Bierbeek 2012