



DE VERLOSSER KOMT!

Vierde zondag van de Advent

Liefde om Liefde!

'Roep de volkeren bijeen, boodschap het aan de mensen en zeg hun: 'Zie, God onze Zaligmaker komt'. De boodschap wordt steeds dringender: over enkele dagen zal het vleesgeworden Woord zich aan de wereld vertonen. Laat ons met spoed toebereidselen maken en ons hart gereed houden om Hem waardig te ontvangen. De menswording van het Woord is het grootste bewijs van de oneindige liefde van God voor de mensen.

Vol liefde en met blij-verruimd hart moeten we de Liefde tegemoetgaan die op het punt staat tot ons te komen in de persoon van het Kind Jezus. Onze liefde moet getrouw zijn in kleine en in grote dingen. En ook vindingrijk, waardoor we van de minste gelegenheid profiteren om aan de goddelijke liefde te beantwoorden.

'Liefde kan men alléén met liefde vergelden', dat is een gedachte die heiligen heeft voortgebracht en talrijke zielen tot edelmoedigheid aangespoord.

Voorbereiding in nederigheid

'Bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Elk dal zal gevuld en iedere berg en heuvel geslecht worden'. In het Evangelie van vandaag horen wij wederom de stem van de Doper, de grote prediker van de advent, die ons uitnodigt: 'de wegen des Heren te bereiden'. Het is vooral een uitnodiging tot nederigheid. Joannes is er niet alléén de verkondiger, maar ook het voorbeeld van. Volgens Jezus' getuigenis is hij 'meer dan een profeet' (Mat. 11, 9) en 'onder die uit vrouwen geboren zijn is niemand opgestaan die groter is dan Joannes de Doper' (ib. 11). Maar Joannes kent zichzelf slechts eenvoudig de rol toe van stem, de stem die roept: 'bereidt de weg des Heren'. Hij verklaart dat hij alléén maar met water doopt, maar dat er een Ander komt, die zal dopen in de H. Geest. Joannes zegt van die andere: 'Ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken' (Jo. 1, 27). Het is alsof het officie van vandaag al die prachtige getuigenissen van de Doper voor ons verzamelt, om ons een duidelijk denkbeeld te geven van de diepe gevoelens van nederigheid, waarmee wij in ons hart de 'wegen des Heren' moeten bereiden. De dalen - onze tekorten - kunnen gevuld worden door de liefde, maar dan moeten ook de bergen en heuvelen - de verwaande pretenties van onze hoogmoed - door de nederigheid geslecht worden. Zolang er in ons hart plaats is voor eigenliefde en hoogmoed, kan het God niet volkomen ontvangen! En de plaats die voor het Kind van Betlehem bestemd is, wordt erg klein.

Ook ik wil kleiner worden

Oneindige, almachtige en eeuwige God, kunt Gij aan uw schepselen een groter bewijs van uw liefde geven, dan ons uw Woord, uw enige Zoon te geven? Om onzentwil hebt Gij hem bekleed met ons zondig vlees, terwijl Hij toch de eeuwige glans en het volmaakte beeld van uw Wezen is!

,Goedheid groter dan alle goedheid, Gij alléén zijt in de ware zin van het woord goed! Gij hebt ons uw Woord geschonken, uw enige Zoon, die ons leven kwam delen en daardoor in aanraking kwam met ons bedorven en duister bestaan. Welke is de reden van die gave? Uw liefde! Omdat Gij ons bemind hebt nog vooraleer wij bestonden.

,Telkens wanneer ik aan Christus denk, komt mij uw onmetelijke liefde voor de geest, Vader die ons in Jezus een blijk van uw tedere liefde hebt willen geven. Liefde vraagt wederliefde.- ondanks de geringheid en de zwakheid van mijn liefde wil ik die waarheid steeds voor ogen houden om mijzelf tot liefde op te wekken. Als Gij mij de genade wilt schenken dit vuur in mijn hart te ontsteken, zal alles mij gemakkelijker vallen en maak ik in korte tijd en zonder vermoeienis de grootste vorderingen. Om de liefde die Gij ons toedraagt en die van uw roemrijke Zoon, schenk mij, God, die vlam die ik zo nodig heb'.

De liefde zal de dalen van mijn hart vullen, de nederigheid er de heuvelen en bergen van neerhalen. Mijn God, vernietig door de machtige vlam van uw liefde mijn hoogmoed, trots en ijdelheid. Ruk door de kracht van uw stevige arm uit mijn hart elke vezel die U nog niet toebehoort, die nog besmet is met het gif van de eigenliefde. Ook ik wil kleiner worden opdat Gij mag groeien in mij. Op de dag van uw geboorte vindt Gij dan mijn hart leeg en vrij en dus klaar voor de algehele overweldiging van uw liefde.

Bron: Van Hart tot Hart, 1962
Gabriel van de H.Maria Magdalena o.c.d.

Uitg. Karmelgemeenschap Bierbeek 2012