

- 1° ZO 2 1e ZONDAG VAN DE ADVENT, 1° kl, P.
10:00 Hoogmis
- 2° ZO 9 2e ZONDAG VAN DE ADVENT, 1° kl, P.
10:00 Hoogmis
- 3° ZO 16 3e ZONDAG VAN DE ADVENT, zondag Gaudete, 1° kl, R.
10:00 Hoogmis
- 4° ZO 23 4e ZONDAG VAN DE ADVENT, 1° kl, P.
10:00 Hoogmis
- DI 25 HOOGFEEST van KERSTMIS, 1° kl, W.
10:00 Hoogmis (2^{de} Mis)
- WO 26 TWEEDE KERSTDAG, H. Stefanis 2° kl, R.
10:00 Hoogmis
- 5° ZO 30 ZONDAG ONDER OCTAAF VAN KERSTMIS 2° kl, W.
10:00 Hoogmis

Hij roept ons allen tot heiligheid.

Jezus stelde zich er niet mee tevreden de zonde te vernietigen en voor ons de genade te verdienen die voor onze redding nodig was. Hij deed veel méér en heeft zelf verklaard: "*Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed*" (Jo. 10, 10). Die volheid van leven is de volheid van genade, van bovennatuurlijk leven, waaruit de heiligheid opbloeit.

Heiligheid is niet aan een klein aantal zielen voorbehouden: Jezus heeft door zijn menswording en zijn dood op het kruis niet alleen de middelen ter zaligheid verdiend, maar eveneens de middelen tot heiliging, voor allen die in Hem geloven. Hij, de Heilige bij uitnemendheid, kwam ons heiligen en heeft ons voorgeschreven: "*Weest volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is*" (Mat. 5, 48).

Jezus heeft die aansporing niet tot een uitverkoren groep van personen gericht, Hij heeft ze niet voorbehouden aan zijn apostelen of aan zijn intieme vrienden, maar heeft ze afgekondigd voor heel de menigte die Hem volgde. De H. Paulus heeft het van zijn lippen vernomen en het aan de heidenen verkondigd: "*God wil dat gij u heiligt*" (1 Tess. 4, 3). En in onze tijd heeft de H. Kerk, bij monde van Paus Pius XI, bij verschillende gelegenheden met kracht herhaald: "Christus heeft heel het mensdom tot de hoogste mogelijkheden van heiligheid geroepen... er zijn er die zeggen dat de heiligheid geen alledaagse roeping is; het is echter wel degelijk de roeping van iedereen, allen zijn er toe geroepen... Jezus stelt zichzelf als voorbeeld ter navolging."

En ,laat niemand dus denken dat de heiligheid slechts een klein groepje uitverkorenen betreft, terwijl de anderen zich mogen beperken tot een lagere graad van deugd. Het is overduidelijk dat allen onder die wet vallen, niemand uitgezonderd.

Dus, Jezus komt niet alleen om mij te redden, maar ook om mij te heiligen, Jezus roept ook mij en Hij heeft voor mij alle genade verdiend om die te kunnen bereiken. Vooral door de sacramenten, zoals de H.Mis en de Biecht.

Laten we, met Kerst, naar de kribbe gaan met een heilig voornemen en zie onze Verlosser aan en juichen samen met de H.Paulus: "*De genade en goedheid en de mensenliefde van God, onze Heiland, zijn verschenen.*" (Tim. 2,11; 3,4)

Kerstmis is bij uitstek het feest van de Liefde, die zich hier niet openbaart in de pijnen van het Kruis, maar in de beminnelijkheid van een klein Kind. Dat Kind is onze God; het strekt zijn handjes naar ons uit om ons te doen begrijpen dat God ons bemint.