



ZALIGE WALTER
MONNIK VAN HEMMEROD

Werd te Bierbeek in Brabant uit edele ouders geboren. Vanaf zijn prilste jeugd koesterde hij een teedere godsvrucht jegens de Allerheiligste Maagd. Als jonge knaap beoefende hij reeds het vasten en het geven van aalmoezen, eene gewoonte waaraan hij getrouw bleef zelfs wanneer hij later den krijgsveldendienst was ingetreden. Het was in deze hoedanigheid dat hij Hendrik IV, hertog van Brabant op zijn tocht naar het H. Land volgde en deelnam aan de belegering van Accon. Na zijn terugkeer uit het Oosten trad Walter in 1183 in de Cisterciënser Abdij van Hemmerod.

Reeds spoedig muntte hij uit door zijn diep inwendig leven. Na 23 jaren kloosterleven, stierf hij den dood der Heiligen in het jaar 1206. God verheerlijkte zijn graf door vele mirakelen. De vereering aan den Z. Walter bewezen, klimt op tot onheuglijke tijden.

Cum lic. Ord. et Sup.