

- 1° ZO 2 ZONDAG NA HEMELVAART, 2° kl, W,  
10:00 Hoogmis
- 2° ZO 9 HOOGFEEST van PINKSTEREN, 1° kl, R,  
10:00 Hoogmis
- MA 10 2° PINKSTERDAG, 1° kl, R,  
10:00 Hoogmis met kort lof
- 3° ZO 16 FEEST VAN DE H. DRIEVULDIGHEID, 1° kl, W,  
10:00 Hoogmis
- 4° ZO 23 2° ZONDAG NA PINKSTEREN 2° kl, G,  
10:00 Hoogmis
- Ma 24 *Feest van Joannes de Doper.*  
*16:00 H.Mis en Professie van zr. Anna.*
- 5° ZO 30 3° ZONDAG NA PINKSTEREN 2° kl, G,  
10:00 Hoogmis

**16 juni**

Zondag 16 juni wordt het feest van de H.Drievuldigheid gevierd. Dat was de reden dat ook de inzegening van onze kapel plaatsvond een dag voor de H.Drievuldigheid door Mgr Léonard. Op deze dag van inzegening is het drieluik met de afbeelding van de Lijkwade van Turijn, de sluier van Manoppello en een gedeelte van de tilma van O.L.Vrouw van Guadeloupe gezegend en is geplaatst boven het altaar. Deze drie afbeeldingen stellen het Aanschijn van God de Vader voor, dus de H. Drievuldigheid.

Deze inzegening is uniek in de wereld, want nergens is er een kerk of kapel met deze drie permanente afbeeldingen.

Aan de Carmelites van Tours (1883) heeft O.L.Heer het "Werk van Eerherstel" geopenbaard. Het Eerherstel van het H. Aanschijn moet redding geven aan de Kerk en de zielen. Vele zielen slaan mij nog steeds en besmeuren mijn Goddelijk Aanschijn. "Dit H. Aanschijn is de stempel van de Godheid, die de kracht heeft, om in de zielen, die Het vereren, het beeld Gods op nieuw in te prenten." (6 nov. 1845).

"Al wie mijn H. Aanschijn, in de geest van eerherstel zal vereren, zal het werk doen dat de godvruchtige Veronica heeft gedaan."

Maar het feest van de H. Drievuldigheid is een feest om God te loven en te verheerlijken, niet enkel om haar mateloze barmhartigheden ten gunste van de mensen, maar ook en bovenal ter wille van haarzelf: om haar verhevenste zijn, dat begin noch einde heeft; om haar oneindige volmaaktheden, haar wezenlijke majesteit, haar schoonheid en haar essentiële goedheid; om de sublieme levensvruchtbaarheid, die maakt dat de Vader onophoudend het Woord baart en de H. Geest van de Vader en het Woord uitgaat. De drie goddelijke Personen zijn alle drie even eeuwig en onderling gelijk in volmaaktheid.