

- | | | | |
|----|----|----|---|
| 1° | ZO | 3 | 2° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2° kl, Gr,
10:00 Hoogmis |
| 2° | ZO | 10 | 3° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2° kl, Gr,
10:00 Hoogmis |
| 3° | ZO | 17 | 4° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2° kl, Gr,
10:00 Hoogmis |
| 4° | ZO | 24 | 5° ZONDAG NA PINKSTEREN, 1° kl, W,
(De geboorte van de H.Joannes de Doper)
10:00 Hoogmis met kort lof |

FEEST VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS op vrijdag 8 juni

Gods levende liefde

Na onze blikken op de Eucharistie, de hoogste gift van Jezus' liefde voor de mensen, gevestigd te hebben, spoort de Kerk ons aan rechtstreeks de liefde van Christus' Hart als bron en oorzaak van elke gift te overwegen. Want het feest van het Heilig Hart is wel het feest van Jezus' liefde voor ons. 'Zie dit Hart, dat de mensen zo liefhad', zegde Jezus aan de H. Margaretha Maria, 'Zie dat Hart, dat de mensen zo liefhad', herhaalt de Kerk vandaag en toont ons, dat Gods barmhartigheid ons in Christus' Hart, dat om onze zonden gekwetst werd, oneindige schatten van liefde heeft willen schenken' (Collecta). Door deze gedachte geïnspireerd, geeft de liturgie op deze dag een overzicht van de ontzaglijke weldaden die uit Christus' liefde vloeien en is zij een lofzang op die liefde. 'Cogitationes Cordis ejus', zingt het Introïtus van de Mis: 'Van geslacht tot geslacht beraadslaagt Jezus' Hart, hoe de zielen aan de dood te onttrekken en hoe ze in tijd van schaarste te voeden'. Het Hart van Jezus is altijd op zoek naar zielen die nood hebben aan redding, om ze uit de banden van de zonde te verlossen; om ze in zijn Bloed te wassen en ze met zijn Lichaam te voeden. Het Hart van Jezus is in de Eucharistie altijd levend aanwezig om de honger te stillen van allen die naar Hem smachten, om allen te ontvangen en te troosten die, door het bittere leven ontuchtterd, in Hem hun toevlucht, vrede en opbeuring zoeken. En Jezus zelf staat ons op de harde weg bij: 'Neem mijn juk op en leer van Mij dat Ik mild en nederig van hart ben. Dan zullen uw zielen rust hebben' (Alleluja). De smarten kunnen uit ons leven niet uitgeschakeld worden, maar wie voor Jezus' liefde kan in vrede lijden, zal in zijn Hart rust voor zijn moede ziel vinden.

Meer dan toen is het **nu dringend nodig** dit werk van Eerherstel te verrichten, omdat Onze Goddelijke Verlosser zoveel smaad en godslastering wordt aangedaan.

Een van de belofte door Christus gegeven aan hen die Zijn Aanschijn vereren:

Door de invloed van mijn menselijkheid zullen zij een levendige glans van mijn godheid ontvangen en zij zullen erdoor verlicht worden tot in het diepste van hun ziel, zodat zij in het eeuwige leven, door de gelijkenis met Mijn Aangezicht, meer dan veel anderen zullen schitteren. (H.Gertrudis)