

1° ZO 3 **ZONDAG QUINQUAGESIMA, 2° kl, P,**
 10:00 Hoogmis, daarna uitstelling en aanbidding als eerherstel voor de bedreven zonden tijdens de Carnaval.

WO 6 **ASWOENSDAG, 1°kl, P,**
 15:00 Aswijding en het ontvangen van het askruisje, daarna gezongen H. Mis

2° ZO 10 **1° ZONDAG VAN DE VASTEN, 1° kl, P,**
 10:00 Hoogmis

3° ZO 17 **2° ZONDAG VAN DE VASTEN, 1° kl, P,**
 10:00 Hoogmis

4° ZO 24 **3° ZONDAG VAN DE VASTEN, 1° kl, P,**
 10:00 Hoogmis

5° ZO 31 **4° ZONDAG VAN DE VASTEN (Laetare), 1° kl, R/P,**
 10:00 Hoogmis

SINT JOZEF (19 maart)

Een man van geloof

De grondtrek van Sint-Jozefs leven is heel en al vertrouwen in en overgave aan God; die houding vloeit voort uit zijn geloof. De H. Matteus zegt van hem,:

"omdat Jozef, haar man, rechtvaardig was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden (1, 19)", en de Heilige Schrift leert het: "Die gerechtvaardigd is door het geloof, zal leven" (Kon. 1, 17). Men mag wel beweren dat, na de Maagd Maria, geen schepsel zozeer als Jozef uit geloof heeft geleefd. Inderdaad, zijn leven, betrokken in de kringloop van de Menswording, moest noodzakelijk door al die duisterheden heengaan die de voltrekking van dat mysterie vergezelden. Jozef had dus wel een groot geloof nodig, een geloof dat gedurig door lijden gevoed en door angsten heen gelouterd werd. De verslagenheid verwekt door Maria's geheimzinnig moederschap, de uiterste armoede en de miserie te Bethlehem, de ongemakken van de vlucht naar Egypte doen zijn gevoelig hart ineenkrimpen, in zoverre dat op de ergste ogenblikken een Engel moet tussenkomen om hem te steunen en in de diepte van het goddelijk mysterie dat zich onder zijn ogen voltrok in te leiden. En Jozef laat zich in blinde volgzzaamheid leiden als een kind. Het evangelie haalt vier feiten aan die dit bevestigen;

1e. De Engel stelt een einde aan zijn angsten door hem te bevelen, de allerheiligste Maria tot echtgenote te nemen, omdat ,het kind in haar schoot is van de Heilige Geest': Jozef aarzelt geen ogenblik en, ,ontwaakt uit de slaap, deed Jozef zoals de Engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich' (Mat. 1, 20 en 24),

2e. De Engel waarschuwt hem ,het kind en zijn moeder te nemen, en naar Egypte te vluchten' (Mat, 2, 13): zonder dralen, in het diepste van de nacht, staat de Heilige op en gehoorzaamt aan het bevel. Nochtans waren zeer grote moeilijkheden aan de vlucht verbonden: de geweldige zwaarigheden en gevaren van de reis, de uiterste armoede, de verbanning in een vreemd land; maar de Engel had gesproken en Jozef gehoorzaamde,

3e. Na Herodes' dood beveelt de Engel de terugkeer naar het land van Israël,

4e. De Engel waarschuwt hem, zich in Galilea terug te trekken. (Mat. 2, 19-23).

Hier hebben wij vier daden van geloof en blinde gehoorzaamheid. Jozef aarzelt niet, overlegt niet, oppert geen bezwaar: hij vertrouwt volledig op God omdat Hij volledig in Hem, in zijn Woord, in zijn goddelijke Voorzienigheid gelooft.