

- 1° ZO 6 5^e ZONDAG NA PASEN, 2° kl, W,
10:00 Hoogmis
- DO 10 *HEMELVAART VAN O. L. HEER, 1° kl, W,*
10:00 Hoogmis met kort lof
- 2° ZO 13 ZONDAG NA HEMELVAART, 2° kl, W,
10:00 Hoogmis
- 3° ZO 20 HOOGFEEST van PINKSTEREN, 1° kl, R,
10:00 Hoogmis met kort lof
- Ma 21 2^{de} PINKSTERDAG, 1° kl, R,
10:00 Stille H.Mis
- 4° ZO 27 1^e ZONDAG NA PINKSTEREN, 1° kl, W,
(Feest van de H. Drie-eenheid)
10:00 Hoogmis

Hemelvaart van O. L. Heer

Hemelvaart is een feest van vreugdevolle hoop en het bergt in zich een voorsmaak van de hemel. " *Als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben*"; Joh. 14,3.

Is Jezus, ons Hoofd, daarheen gegaan, dan heeft Hij ons het recht gegeven, Hem eenmaal te volgen als erfgenamen van zijn Rijk.

Pinksteren

Pinksteren is de algehele gave van God aan de mensen. Met Kerstmis heeft God ons zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus, de middelaar, de brug tussen God en mens, geschonken. In de Goede Week schenkt Jezus zichzelf door zijn lijden geheel aan ons tot zijn dood toe op het Kruis; Hij wast, reinigt, heiligt ons in zijn bloed. Met Pasen staat Christus uit de dood op; en zijn verrijzenis, zoals ook zijn hemelvaart, zijn een onderpand voor ons: Hij gaat ons vooruit naar het vaderhuis om er ons een plaats te bereiden. Door Hem en in Hem behoren wij immers tot Gods familie; wij zijn kinderen Gods geworden, bestemd tot de eeuwige zaligheid. Maar Gods gave aan de mensen houdt daarmee nog niet op. Ten hemel gevaren zendt Jezus samen met de Vader ons de H. Geest.

De Vader en de H. Geest hebben ons zó liefgehad dat Zij ons door de menswording het Woord schonken. De Vader en het Woord hebben ons zó liefgehad dat Zij ons de heilige Geest schonken. De hele Drieëenheid schenkt zich aan de mens, buigt neer over dit armzalig niet om het van de zonde te verlossen, het te heiligen en het tot een vertrouwelijke omgang met Hem toe te laten. Ziedaar de overgrote liefde waarmee God ons heeft bemind en Gods gaven aan de ziel bereiken hun hoogtepunt in de zending van de heilige Geest, de gave bij uitmuntendheid. Als band en pand van de wederzijdse liefde tussen de Vader en de Zoon. Dit betekent dat de Geest van liefde ons juist wordt gegeven om ons door de liefde te omvormen en aldus in God te worden binnengeleid.