

GOD ZOEKEN IN HET GELOOF

Geloof als basis

„Wie tot God wil naderen, moet geloven' (Hebr. 11, 6) leert ons St.-Paulus en hij geeft van het geloof deze bepaling: „Het geloof is de grond van wat wij hopen, het bewijs van de werkelijkheid der onzichtbare dingen' (ib. 11, 1). In de hemel zullen wij God zien door het licht der glorie; in dit leven kennen wij Hem door het geloof.

Wij moeten ons inwendig leven, ons God-zoeken, niet op het gevoel of op geestelijke vertroosting baseren, maar op een intense beoefening van de goddelijke deugden. De H. Joannes van het Kruis geeft aan de ziel die God zoekt deze raad: „Zoek Hem in geloof en liefde, zonder ergens uw voldoening in te zoeken'. Men moet dus God leren zoeken door van alle voldoening van de eigen smaak en van alle troost - zelfs geestelijke - af te zien. Men moet de weg van het „naakt geloof' leren bewandelen. Meer dan welke kennis of redenering ook brengt het geloof ons in onmiddellijk contact met God. Het geloof alléén is het eerste en meest geschikte middel tot de vereniging van de ziel met God. Het geloof plaatst ons tegenover God zoals Hij is; het laat ons God niet zien, maar doet ons in Hem geloven en brengt zo ons verstand met Hem in contact. Door middel van het geloof openbaart God zich aan ons in een goddelijk licht, dat alle begrip te boven gaat. En daarom: „Hoe meet geloof wij bezitten, des te inniger zijn wij met God verenigd' (JK. B. 2, 9). Het geloof verenigt ons zelfs dan met God als wij er geen enkele troostvolle ervaring van ondervinden. God berooft ons integendeel dikwijls van alle geestelijke zoetheiden, opdat wij ons meer in het geloof zouden oefenen en daarin toenemen.

De gids van de blinde

Geloof en liefde zijn als de gids van de blinde: „Zij zullen u, langs door u ongekende wegen, naar de verborgen schuilplaats van God geleiden' (JK. B. 1). Geloven is: in de duisternis, maar tenvolle, instemmen met het Woord Gods, dat ons de opperste grootheid openbaart van onze verheven almachtige, goede en barmhartige God. Het geloof zegt tot de christen ziel: gij zijt de tempel van de levende God. En hoe levendiger haar geloof is, hoe meer zij overtuigd zal zijn van Jezus' woord: „Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen' (Jo. 14, 23). Door het geloof erkent de ziel de oneindige liefde van God die zich gewaardigt tot zijn schepselen neer te buigen. Hij wil in hen zijn woonplaats vestigen en daardoor nodigt Hij hen uit in innige vereniging met Hem te leven. „En wij, wij hebben de liefde erkend die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is liefde; wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem' (1 Jo. 4, 16). Van die aard is de grote geloofsakt waardoor wij, zonder iets te zien of met de zinnen waar te nemen, met evenveel zekerheid onze weg vervolgen, als iemand die ziet. Wanneer wij hebben leren geloven in de bovenmatige liefde van God, dan kan men van ons hetzelfde zeggen als van Mozes: „Dat hij onwrikbaar was in zijn geloof, alsof hij de Onzichtbare gezien had' (Hebr. 11, 27). „Wat komt het er op aan voor de

ziel die met het licht van dat woord in zichzelf gekeerd is, iets te voelen, in het donker of in het licht te zijn, te genieten of niet te genieten! Zij gelooft in Gods liefde en dat is haar genoeg' (ET). ‚Ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken, en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is ongerept te bewaren wat mij is toevertrouwd' (2 Tim. 1, 12). Dat is de kreet van de ziel die getuigt van een groot geloof en volhardt in het streven naar God, ondanks duisternissen en dorheden. Maar om tot dat ‚onwrikbaar' geloof te komen, moet men zich erin oefenen en er om bidden. ‚Geef ons meer geloof, Heer!' (Mark. 9,23; Luk. 17, 5).

Een, zuiver, vurig en sterk geloof

Heer, geef mij een zuiver, vurig en sterk geloof, dat mij steunt en leidt bij mijn voortdurend God-zoeken. Dan zal ik U met volkomen zekerheid aanhangen, al blijft Gij voor mijn blikken verborgen! Alléén door het geloof kan mijn geest U benaderen zoals Gij zij't oneindig, almachtig, barmhartig. Als Eén en Drie, zo leert het geloof mij U kennen. Het geloof omvat U zoals Gij zijt, met héél uw Godheid, uw geheimen, uw werken, en alles nodigt mij uit in U te geloven, zodat ik U in het geloof geheel en al vind. Door de geloof sakt bezit ik U zoals Gij zijt, al zie ik U niet. Al houdt Gij het ook voor mij verborgen en omsluiert en veroorlooft Gij het mij U alléén maar te zien ‚in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben' (1 Kor. 13, 12). Heer, hoe zou ik niet in uw woord geloven: Gij hebt niet alléén bij monde van de profeten tot ons gesproken, maar door de mond van Jezus, uw Vleesgeworden Woord! Zou ik in dwaling vervallen als het geloof mij geheimen en wonderen voorhoudt die mijn geest niet kan vatten? Zeker niet. Er is geen groter mysterie dan dat van uw oneindige liefde die mij van alle eeuwigheid bemind heeft. Gij hebt mij geschapen door een akt van uw liefde, mij vrijgekocht door het bloed van uw enige Zoon en van mijn ziel de tempel gemaakt van de Allerheiligste Drieëenheid! ‚Op uw woord geloof ik met volle zekerheid. Ik geloof alles wat de Zoon van God gezegd heeft; niets is meer waar dan het woord van de Waarheid zelf' St.- Thomas).

‚Mijn God, in plaats van mij over uw werken te verwonderen, vind ik er alléén maar reden in om uw lof te zingen. Naarmate ze meer alle begrip te boven gaan wekken ze meer mijn godsvrucht op. Het lijkt mij juist dat mijn geloof levendiger is naarmate de waarheden van het geloof boven de natuurlijke orde uitgaan. Tegelijk met uw almacht verheug ik mij in alle wonderwerken die Gij zoudt kunnen verrichten'. Met zo'n levendig geloof wil ook ik U zoeken, Heer, en U voortdurend aanhangen, al zou het ook een ‚naakt geloof' moeten zijn, zonder enige vertroosting. ‚Niets kan mij schrik aanjagen, wind noch regen; en als zware wolken de liefdezon komen verbergen, of als er niets anders lijkt te bestaan dan de nacht van dit leven, dan zou dat juist het moment zijn voor de volmaakte vreugde', een kans om mijn vertrouwen tot het uiterste op te voeren. Dan zou ik goed oppassen niet van plaats te veranderen, wetend dat boven die droeve wolken mijn dierbare Zon nog altijd straalt'.

Bron: Van Hart tot Hart, 1962
Gabriel van de H.Maria Magdalena o.c.d.

Broeder Hendrikus van der Wal ocd
Karmelbroeder van het H.Aanschijn
Oude Geldenaaksebaan 2
B-3360 Bierbeek

tel. 0032(0)16461337

website: www.karmelgemeenschap-bierbeek.org

email: karmelgemeenschap.bierbeek@telenet.be