

HET GELOOF IS EEN KRACHT

Het geloof overwint alles

Jezus heeft gezegd: *„Alles kan voor wie gelooft”* (Mk. 9, 23). Het lijkt inderdaad wel zo dat God aan een daad van vurig, blind en onvoorwaardelijk geloof niet kan weerstaan en zich bijna verplicht voelt, onze beden te aanhoren. Het evangelie zegt het ons op elke bladzijde: alvorens een wonder te doen vroeg Jezus altijd om een daad van geloof: *„Gelooft gij dat Ik de macht bezit om dit te doen?”* (Mt. 9, 28) en het wonder gebeurde dadelijk wanneer het geloof oprecht was; *„Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u genezen”* zegde Hij tot de vrouw die aan een bloedvloeing leed (ibid. 22).

Nooit zegt Jezus: mijn almacht heeft u gered, heeft u genezen, maar uw geloof, als om te laten horen dat het geloof de onmisbare voorwaarde is die Hij verlangt om zijn almacht in ons voordeel aan 't werk te zetten. Altijd almachtig, wil Hij zijn almacht alleen voor hen gebruiken, die vast in Hem geloven. Om deze reden weigerde de goddelijke Meester te Nazaret de wonderen te doen die Hij elders wel deed. Hoe vuriger ons geloof, hoe meer almacht het uit Gods almacht put.

Jezus heeft het bevestigd: *„Wanneer gij een geloof bezit ook al is dit klein als een mosterdzaadje, dan kunt ge tot deze berg zeggen: verplaats u van hier naar daar, en hij zal zich verplaatsen, niets zal U onmogelijk zijn”* (Mt. 17, 19).

Vermits al de woorden uit het Evangelie waar zijn, zijn ook deze waar, letterlijk waar; indien zij voor ons geen werkelijkheid worden, dan is het enkel omdat ons geloof zeer zwak is. Op hoeveel moeilijkheden stoten wij niet in het leven, die voor ons op echt te verplaatsen bergen lijken! Moeilijkheden in het geestelijk leven: gebreken die wij toch maar niet kunnen overwinnen, deugdzaam gewoonten die wij niet aannemen kunnen. Moeilijkheden in het dagelijks leven: stoffelijke nood, werk dat onze kracht en bekwaamheid te boven gaat... En wij blijven ontmoedigd aan de voet van die bergen staan: het is onmogelijk, het lukt mij niet! Een beetje geloof, - als het zo kleine mosterdzaadje -, ware genoeg: maar dan een echt levend geloof, dat net als het mosterdzaadje kiemen kan; levend, stevig, vastberaden, bovennatuurlijk geloof dat alleen op God vertrouwt en alleen in zijn Naam moedig elke moeilijkheid aanpakt. Ach, mochten wij aldus geloven! *„Alles kan voor wie gelooft”*.

Wanhopen is uit den boze

De moeilijkheden die wij op ons pad ontmoeten kunnen wel erg zijn, toch rechtvaardigen zij nooit ontmoediging. Wij laten ons ontmoedigen omdat wij ons op onze machteloosheid terugplooiën: de herinnering enerzijds aan de reeds ondervonden mislukkingen, het ontwaren anderzijds van toestanden, die onze krachten ver overtreffen en ons als onoverwinbare bergen voorkomen, verpletteren ons, doen ons stikken, verlammen ons. Maar de ziel die in God gelooft en van haar God zeker is, weet wel het middel te vinden om uit die benauwdheid te geraken, en gebruikt haar

eigen onmacht en moeilijkheden als springplank om zich in een daad van sterk en vastberaden geloof in God te werpen.

God laat vaak moeilijke levensomstandigheden toe, waarin men, menselijk gesproken, geen oplossing ziet, angstaanjagende toestanden, veroorzaakt door zware geestelijke beproevingen en lichamelijke pijnen; zo wil Hij ons tot intense beoefening van het geloof brengen, en die beoefening kan en moet in sommige gevallen heldhaftig worden. Indien de Heer u dus zo iets overzendt, wees ervan overtuigd dat Hij u daarom **niet** verlaat of **verwerpt**, noch u **ontmoedigen** wil of **ten onder brengen**; maar dat Hij u sterk en zelfs heldhaftig wil maken in het geloof. Geloof in Hem, geloof in zijn helpende almacht, geloof in zijn woord; misschien talmt Hij om U ter hulp te snellen omdat gij nog niet tot volmaakt geloof in staat zijt. Hij vraagt U, zoals aan de twee blinden in het evangelie: *„Geloof gij dat Ik de macht bezit om dit te doen?”* (Cfr. Mt. 9, 28) ; en gij kunt Hem nog niet antwoorden met een sterk en vast ja, zonder aarzeling, zonder maar en zonder indien.

Zelfs indien uw geloof sterk is kan God het willen beproeven, zoals Jezus het geloof van de Kanainietische vrouw op de proef stelde. Dan moet gij doen zoals zij: het niet opgeven, niet ophouden te geloven, maar nog meer geloven, opdat Hij verplicht worde, ook aan u zijn woord aan die nederige vrouw te herhalen: *„Ge hebt een groot geloof! Uw verlangen wordt ingewilligd”* (ibid. 15, 28).

Help me geloven, Heer

„Mijn Heer en God!... Het geloof is zo dood in ons, dat wij gemakkelijker aannemen wat we zien dan hetgeen het geloof ons zegt; en wij weten hoe verderfelijk het is die zichtbare dingen te volgen. Als er dan grote moeilijkheden oprijzen, wat zal de duivel niet ondernemen? Hij zal tenminste het geloof willen verzwakken, want het is zeer nadelig, niet te geloven dat God werken kan verrichten, die ons verstand niet begrijpen kan.’

„Gezegend zijt gij, o Heer, ik erken uw grote macht. Gij zijt zo machtig! Kan Hem die alles vermag iets onmogelijk zijn? Hoe ellendig ik ook ben, ik geloof toch vast dat Gij alles kunt wat Gij wilt; en hoe groter wonderen ik van U verneem, hoe meer ik in nog grotere geloof. Hetgeen de Almachtige verricht moet toch niet verwonderen!”

‘Er is meer geloof nodig, Heer, om niet in U te geloven dan om wel in U te geloven! De liefde die Gij me toedraagt is zo groot dat ik geen geloof meer nodig heb om in U te geloven’ (H. M. Magdalena de Pazzi).

„Mijn God, Gij zijt liefde en almacht. Gij weet alles, vermoegt alles, wilt alles en bestuurt alles tot uw glorie en ons welzijn. Ik put zoveel geloof uit die waarheid, zoveel vertrouwen, zoveel rust en zoveel liefde! Ik weet dat, ook wanneer Gij mij niets tastbaars schenkt, Gij altijd mijn God zijt en steeds liefdevol voor het werk van uw handen zorgt. Daarom verberg ik mij gelovig in U en houd ik stand tegen het geweld van de storm en heb ik

de zekerheid dat Gij, wanneer het U behagen zal, in uw goddelijke almacht ook de doden zult doen verrijzen' (cfr. Z. M. Teresia De Soubiran).

„Neen, mijn God, de macht van uw arm is niet verminderd! Alleen omdat mijn geloof zwak is, verricht Gij geen wonderen voor mij. Help mijn ongelof, Heer; vermeerder mijn geloof!"

Bron: Gabriël van de H.Maria Magdalena o.c.d. 1962
Van Hart tot Hart.