

**ZA 2 De jaarlijkse bedevaart naar Banneux**  
**Gezongen H.Mis om 12:00 uur in de Kapel Maria-Middelares**  
**Kruisweg om 15:00 uur**

- 1° ZO 3 13<sup>e</sup> ZONDAG NA PINKSTEREN 2° kl, Gr,  
10:00 Hoogmis
- 2° ZO 10 14<sup>e</sup> ZONDAG NA PINKSTEREN 2° kl, Gr,  
10:00 Hoogmis met kort Lof
- 3° ZO 17 15<sup>e</sup> ZONDAG NA PINKSTEREN, 2° kl, Gr,  
10:00 Hoogmis
- 4° ZO 24 16<sup>e</sup> ZONDAG NA PINKSTEREN, 2° kl, Gr,  
10:00 Hoogmis

#### OORDEEL NIET

##### *Naar de zonzijde kijken*

„Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt (Mat. 7, 1). De naastenliefde begint in het denken; veel tekortkomingen in naastenliefde hebben hun diepste wortel in ons oordeel. Wij waarderen de anderen niet genoeg, wij houden niet genoeg rekening met hun goeie eigenschappen, wij zijn te weinig geneigd hun handelingen in een gunstig licht te zien. Waarom? Omdat wij de naaste bijna altijd naar zijn gebreken beoordelen, bijzonder naar die welke onze gevoeligheid prikkelen, naar die welke tegen onze eigen manier van zien en handelen indruisen, terwijl wij aan zijn goede kanten weinig of geen aandacht schenken.

Het is erg verkeerd, mensen en dingen vanuit een negatief standpunt te beoordelen; het is verkeerd en onlogisch vermits het negatieve toch maar als gebrek aan iets positiefs, aan iets goeds bestaat: de scheur in een kleed kan er maar zijn omdat het kleed er is. Wanneer wij ons met het hekelen van de negatieve kanten van een persoon of van een groep mensen inlaten, dan doen wij afbrekend werk. Afbrekend tegenover onze eigen deugd en tegenover het welzijn van de naaste. Om opbouwend werk te verrichten moeten wij integendeel verder zien dan de gebreken, en de goede eigenschappen, die toch bij iedereen te vinden zijn, weten tot waarde te brengen.

Zijn wij trouwens niet zelf met veel gebreken behept, en soms veel ergere dan die van de naaste? „Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog?“ (Mat. 7, 3). Laat ons dit woord van Christus ernstig overwegen want, al willen wij heilig worden, toch kan er vaak in ons hart nog iets van die verfoeilijke kritiekgeest blijven nestelen, die twee verschillende maatstaven aanlegt wanneer het nu eens om onze gebreken en dan weer om die van anderen gaat. Hoe zullen wij niet in naastenliefde en zelf- volmaking vorderen wanneer wij, alvorens de gebreken van anderen te beoordelen, onderzoeken en nagaan of dezelfde of misschien ergere, niet in ons voorhanden zijn en trachten onszelf te verbeteren! De H. Teresia van Jezus zegde tot haar zusters: „Wanneer gij een gebrek in uw zusters ontdekt... moet gij inspanssen om zo volmaakt mogelijk de tegenovergestelde deugd te beoefenen“. Dit is juist een van de beste manieren om anderen te helpen zichzelf te beteren.

##### *Het goede inzicht loven*

„Gij zijt het, Jezus, die over mij oordeelt! Om uw oordeel gunstig te doen uitvallen, of liever nog om in het geheel niet geoordeeld te worden, wil ik er altijd liefdevolle gedachten op nahouden, want Gij hebt gezegd: „Oordeelt niet, en ge zult niet geoordeeld worden“. Daarom, als het zal gebeuren dat ik iemand iets zie doen wat mij onvolmaakt schijnt zal ik hem onmiddellijk weten te verontschuldigen en hem de goede bedoelingen toeschrijven, die hij ongetwijfeld heeft.

„O Jezus, Gij doet me begrijpen dat de voornaamste volle aflat die iedereen kan winnen zonder de gewone voorwaarden de aflat is van de liefde, die de menigte van de zonden bedekt“.

„Leer me, Heer, de naaste niet te oordelen om welke tekortkoming ook die ik hem zie begaan; en indien ik hem zie zondigen, verleen mij de genade, de verborgen onzichtbare bedoeling ervan als verontschuldiging aan te voeren. En zelfs als die bedoeling duidelijk boosaardig is, verleen mij de genade, de naaste te verontschuldigen om de verleiding en de bekoring waar toch geen mens van gespaard blijft“ (H. M. Magdalena di Pazzi).

„Help mij, Heer, bij de naaste niets anders te zien dan zijn deugden en goede werken. Help mij, andermans gebreken door de beschouwing van mijn eigen grote zonden af te dekken. Aldus zult Gij mij geleidelijk tot een zo stevige deugd brengen, dat ik de anderen steeds voor beter houd dan mijzelf. Maar om dit te bereiken is mij uw hulp onontbeerlijk: zonder U zal mijn streven helemaal nutteloos zijn. Daarom smee ik U, zelf die deugd in mij te vestigen“.