



ZUIVERHEID VAN HET HART

Louter natuurlijke neigingen

Het hart van diegene die aan God is toegewijd moet zijn 'een omheinde tuin, een verzegelde bron' (Hoogl. 4, 15), want het kan geen andere genegenheid toelaten dan die welke rechtstreeks of middellijk op God gericht is. Het spreekt vanzelf dat dit niet de liefde tot de evennaaste in het algemeen uitsluit, noch de passende genegenheid voor onze eigen bloedverwanten; wat er wel door wordt uitgesloten, dat is alles wat louter natuurlijke liefde is. Met andere woorden, de genegenheden van een Godgewijde ziel moeten alle in een bovennatuurlijke sfeer worden geheven, dat wil zeggen: zij moet de schepselen lief hebben met betrekking tot God, omdat ze van Hem zijn en Hem toebehoren.

Wie zich daarentegen bij zijn genegenheden door menselijke beweegredenen laat leiden; door sympathie, belangstelling, het verlangen zijn hart met een zekere mate van gevoelige liefde te bevredigen, die bemint de schepselen niet met betrekking tot God, maar hij bemint ze met betrekking tot zichzelf, omwille van de voldoening die hij erin vindt. Dat is geen bovennatuurlijke, maar louter menselijke liefde. En die louter menselijke gevoelens van genegenheid slopen een hart dat aan God is toegewijd.

Wanneer men uit liefde tot God afstand heeft gedaan van de heilige banden van het bloed, en aan het stichten van een eigen gezin heeft verzaakt, is het toch wel een grote dwaasheid, zich het hart te laten binden door schepselen die daar geen enkel recht op hebben, door gevoelens van genegenheid die niets heiligs in zich hebben. Tegenover dergelijke genegenheden dient men te antwoorden met de sterkte van de H. Agnes: 'God heeft een merkteken op mijn gelaat geplaatst, opdat ik geen minnaar behalve Hem alleen zou toelaten, Hem alleen blijf ik trouw'.

'Hoe droevig is het', roept Sint-Jan van het Kruis uit, 'sommige mensen te aanschouwen, die, terwijl zij beladen zijn met geestelijke schatten, omdat zij de moed niet hebben eens en voorgoed gedaan te maken met een kleine gehechtheid of gevoelsneiging, toch nooit vooruitkomen en niet in de haven der volmaaktheid belanden... De Heer heeft hen vergund nog heel andere en veel sterker gevoelsbanden prijs te geven en nu verzuimen ze een zo groot goed te bereiken... omdat ze zich niet willen losmaken van een kinderachtigheid'.

Alles of niets

God bemint het hart dat aan Hem is toegewijd, met een jaloerse liefde, en laat het niet tot de intieme omgang met Hem toe, zolang Hij het nog vervuld vindt van de een of andere gevoelsneiging die het belemmert op Hem als enig middelpunt al de liefde te richten waartoe Hij dat hart in staat heeft gesteld. 'God', aldus de H. Teresia van Jezus, dwingt niemand: 'Hij aanvaardt wat men Hem geeft, maar Hij geeft zich slechts geheel aan hen die zich geheel en al aan Hem geven'. 'God wil geen verdeeld hart: Hij wil alles of niets'.

Als men niet tot de totale overgave van heel zijn hart komt, zal het onmogelijk zijn de intieme omgang met God te genieten.

'*Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien*' (Mat. 5, 8), heeft Jezus gezegd: dit aanschouwen, dit genieten van God valt in zekere zin reeds ten deel aan hen die de ongereptheid, de zuiverheid van hart voor God weet te bewaren. Sint-Thomas zegt: 'Een hart, dat Vrij is van gedachten en gevoelens die vreemd zijn aan God, is als een aan de

Heer toegewijde tempel, waarin we reeds in deze wereld God kunnen schouwen' (Comm. op St. Matt.).

Een rein hart is gelijk een klaar en helder oog, het is in staat God te begrijpen, en tot de diepte van Gods oneindige geheimenissen door te dringen. Juist daarom leren de theologen, dat aan de zaligspreking 'zalig de zuiveren van hart' de gave van verstand beantwoordt, het donum intellectus, waardoor de Heilige Geest de ziel in staat stelt tot intus legere, 'binnenin te lezen', dat wil zeggen de Godheid te doorgronden. Hoe meer men liefheeft, des te meer verlangt men ernaar de geliefde personen te leren kennen, en niet alleen naar het uiterlijk, maar ook innerlijk, en terwijl men deelgenoot wordt van zijn gedachten, zijn geheimen en verlangens, doet men van iedere andere voldoening afstand, om datgene te bereiken waar men naar hunkert. Indien ge uw God wilt leren kennen, indien ge in de innigste intimiteit met Hem wilt binnengaan, moet gij Hem een zuiver hart aanbieden, ontdaan van iedere geneigdheid.

'Blijf niet aan schepselen hangen, indien gij Gods gelaat, rein en helder, in uw ziel wenst te bewaren'.

Al het andere zal verdwijnen!

Jezus, onuitsprekelijke zoetheid, verander voor mij alle aardse vertroosting en bitterheid, want ik wil niet dat de schepselen ook maar het kleinste stukje van mijn hart bezitten. Als ik wist dat één enkele vezel van mijn wezen trilde van een louter menselijke genegenheid, zou ik bereid zijn, die los te scheuren en ver van mij weg te werpen, hoeveel pijn het me ook zou kosten.

Maar Gij weet, hoe groot mijn zwakheid is, en hoe ik, op sommige ogenblikken van ontmoediging, innerlijke leegte en verlatenheid, de bekoring voel om een beetje genegenheid en begrip van de mensen te vragen.

Heer, verlicht mijn hart tot in zijn meest verborgen schuilhoeken, en als Gij er ook maar het kleinste stukje gehechtheid aantreft dat niet op U gericht is, wijs mij daar dan op en geef mij de genade, het voor altijd uit te rukken.

Gij wilt alles, en ik wil U alles geven. Trouwens, als ik U heel mijn hart geef, doe ik niets anders dan U iets teruggeven dat U reeds toebehoort; Gij zijt het immers die mij dat hart hebt gegeven, ik zou het vermogen tot beminnen niet bezitten, als Gij niet een vonk van uw oneindige liefde in mij had uitgestort. Het is toch niet meer dan billijk, Heer, dat die vonk tot U terugkeert, dat zij gebruikt wordt om Uw liefde met liefde te beantwoorden, Liefde zonder maat, die mij uit het niets verwekt hebt en mij ertoe in staat hebt gesteld, U wederliefde te schenken... En door mij tot U te verheffen en door met U in aanraking te komen, onmetelijke Vuuroven van liefde, zal mijn kleine liefde bovenmate groeien, en dan zal zij op aarde kunnen terugkeren, en alle schepselen omvatten in de welwillendheid van een zuivere, bovennatuurlijke liefde, om ze te leiden tot U, hun oorsprong en tevens hun einddoel.

Jezus, bewaak mijn hart en maak het zo zuiver en klaar, dat het waardig moge zijn, de glans van uw gelaat te aanschouwen.

Ik ken U nog niet, Lieve Heer want doordat ik de schepselen nog wil beminnen en in hen mijn vreugde vind, heeft het oog van mijn ziel nog niet die klaarheid die nodig is om U te aanschouwen. En omdat ik U niet ken, bemin ik U niet in die mate dat ik U zou moeten beminnen, en vind ik weinig vreugde in U. Zie toch, hoezeer ik U nodig heb! Kom, Heer, om mijn hart te zuiveren, opdat ik U ten volle zal leren kennen, en, U werkelijk uit al mijn krachten lief te hebben.

Bron: Van Hart tot Hart, 1962

Gabriel van de H.Maria Magdalena o.c.d.

Uitg. Karmelgemeenschap.Bierbeek 2018

Oude Geldenaaksebaan 2 Bierbeek, België
Telefoon 0032(0)16461337
Ondernemingsnr. 0417 754 353