

MA	1	Onder het Octaaf van Kerstmis 1° kl, W. (Nieuwjaarsdag) 10:00 Hoogmis met kort lof
VR	5	1^{ste} Vrijdag van het jaar 4° kl, W. 18:00 uur wijding van het Driekoningenwater 19:00 uur H.Mis.
ZA	6	FEEST VAN DRIEKONINGEN 1° kl, W. 10:00 Hoogmis, na de H. Mis de Huiszegening (Vernieuwing van de Geloften van de Broeders)
1°	ZO	7 FEEST VAN DE H. FAMILIE 2° kl, W. 10:00 Hoogmis
2°	ZO	14 2e ZONDAG NA DRIEKONINGEN 2° kl, G. 10:00 Hoogmis
3°	ZO	21 3e ZONDAG NA DRIEKONINGEN 2° kl, G. 10:00 Hoogmis
4°	ZO	28 ZONDAG SEPTUAGESIMA, 2° kl, P. 10:00 Hoogmis

De Naam die schatten bergt

De H. Mis grijpt terug naar de gedachte van Sint-Paulus en tovert ons een majestueus tafereel voor de geest van de eer die aan de gezegende Naam van Jezus toekomt: *„Dat voor de naam van Jezus alle knieën zich buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde; en iedere tong belijden dat de Heer Jezus Christus in de heerlijkheid van God de Vader is”* (Introitus). De zegevierende, de strijdende en de lijdende Kerk liggen in aanbidding voor Hem neer. Het is alsof heel de wereld zwijgt en een ogenblik zijn loop stillegt om die allerheiligste Naam te horen uitspreken, die al de glorie van God en heel het heil van de wereld in zich sluit. Waarlijk ‚geen tong kan uitdrukken, geen schrift weergeven, welke onnoemlijke schatten de Naam van Jezus inhouden’. ‚Niets zoeters kan er gezongen, niets aangename gehoord, niets beminnelijken worden gedacht dan Jezus, Zoon van God’ (Romeins Brevier). ‚Uw Naam is als uitgegote olie’ (Hooglied, 1, 2) zegt de H. Schrift. En de H. Bernardus geeft daar de volgende uitleg van: ‚Olie geeft licht, voedsel en zalving... ziet nu hoe goed dat op de Bruidgom toepasselijk is: Door zijn prediking wordt Hij voor ons een licht. Wanneer wij zijn geheimen overwegen, wordt Hij ons tot voedsel en wanneer wij Hem aanroepen een zoete zalving. Droog is alle zielepijs die niet in deze olie wordt gedrenkt en smakeloos als ze niet met dit zout gekruid wordt. Als ge mij schrijft, zegt het mij niets, als ik Jezus' Naam er niet in tegenkom. Wanneer men samen disputeert en confereert, bevalt het mij niet als ik de Naam Jezus niet hoor noemen. Jezus is honig voor de mond, melodie voor het oor, jubel in het hart. Maar zijn Naam is ook een geneesmiddel’ (Romeins Brevier).

Laten wij die zoete Naam zegenen en liefdevol aanroepen. Onze hoop en ons heil, ons leven en onze glorie liggen erin besloten. Slechts hij die bemint kan de geheimzinnige zoetheiden smaken die hij bevat, kan hem prijzen zoals het past, niet alleen door woorden maar ook door daden. Hij kan voor Hem getuigen door heel zijn levenswandel. ‚Moge uw Naam weerklinken in onze stem, onze levenswijze uw leven weerspiegelen en onze harten U nu en altijd beminnen’ (Romeins Brevier).

Prent uw Naam in mijn hart

Lieflijke Naam! Door U worden de zonden vergeven, zieken genezen en lijdenden getroost in hun tegenspoed. Gij zijt de eer van de gelovigen en de Leermeester van de predikers; kracht van de werkers en steun van de zwakken. Door uw vuur worden heilige verlangens gevoed. Door U verkrijgt men de nodige bijstand. In U vinden de beschouwende zielen hun vreugde en worden de zegevierenden in de eeuwige glorie verheerlijkt. Door uw heilige Naam, goede Jezus, laat Gij ons heersen met de heiligen. Gij die hun glorie zijt, hun glorievolle overwinnaar, die met de Vader en de H. Geest, volmaakt Een in Drie, leeft in de eeuwen der eeuwen. Hoe heerlijk is uw naam, Heer! Maak dat de heerlijkheid van uw Naam mij, onwaardig schepsel, geschikt maakt U van ganser harte te beminnen en te prijzen. Ik zal al mijn werken beginnen en beëindigen met uw naam aan te roepen. Met deze gezegende stempel zullen al mijn genegenheden, verlangens en ondernemingen, mijn vreugden en mijn smarten getekend zijn. Maar ik smeek U, prent vooral uw