

- 1° ZO 1 PAASZONDAG, 1° kl, W,  
10:00 Hoogmis  
Na de H.Mis, eieren zoeken voor de kinderen
- MA 2 PAASMAANDAG, 1° kl, W,  
10:00 Hoogmis met plechtig kort lof
- 2° ZO 8 BELOKEN PASEN, 1° kl, W,  
(Barmhartigheidzondag)  
10:00 Hoogmis met kort lof en toewijding
- 3° ZO 15 2° ZONDAG NA PASEN, 2° kl, W,  
10:00 Hoogmis
- 4° ZO 22 3° ZONDAG NA PASEN, 2° kl, W,  
10:00 Hoogmis
- 5° ZO 29 4° ZONDAG NA PASEN, 2° kl, W,  
10:00 Hoogmis

#### Communie

Elke katholieke gelovige is eraan gehouden om minstens één keer per jaar de H. Communie te ontvangen, en dit rond Pasen ("Vijf Geboden van de Kerk"). Tot de communie zijn alleen de gedoopte gelovigen toegelaten die het sacrament van de biecht ontvangen hebben en zich niet van doodzonden die na de laatste biecht hebben plaats gevonden, bewust zijn. Voor het ontvangen van de Heilige Communie mag de gelovige bovendien minstens één uur (liefs drie uur) niets gegeten of gedronken hebben (water en medicijnen mogen wel).

#### Biecht

Om een geldige biecht te spreken moet men persoonlijk (algemene 'biechtvieringen' gelden dus niet) zijn zonden belijden bij een katholieke priester.

#### PASEN

##### *Triomf van de waarheid en de liefde*

Deze dag heeft de Heer gemaakt: laten we jubelen en ons verheugen."t Is de dag bij uitstek, de vreugdevolste dag van het hele jaar, want ,Ons paaslam, Christus, werd geslachteofferd".

Vreugde in de waarheid overeenkomstig de vurige aanwakkering van St-Paulus: "Wij moeten ons feest niet vieren met het oude zuurdeeg..., maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid". Er zijn in deze wereld zo veel vergankelijke vreugden, die op broze, wankele grondslagen berusten. De paasvreugde integendeel berust op het besef de waarheid te bezitten, de waarheid door Christus aan de wereld gebracht, en die Hij door zijn verrijzenis heeft bekrachtigd. De verrijzenis geeft ons de overtuiging dat het geen ijdelheid is te geloven, dat we op geen dode ons betrouwen stellen, maar op één die leeft en die aan allen, die in Hem geloven, niet enkel voor de tijd maar zelfs voor de eeuwigheid het leven kan meedelen: "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven" (Jo. 11, 25).