

- 1° ZO 4 18° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2°kl, G.  
10:00 uur Hoogmis met kort lof i.v.m. het Rozenkransfeest van komende week.
- 2° ZO 11 19° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2°kl, G.  
10:00 uur Hoogmis
- 3° ZO 18 20° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2°kl, G.  
10:00 uur Hoogmis
- 4° ZO 25 FEEST van CHRISTUS KONING, 1°kl, W.  
10:00 Hoogmis met kort lof

## FEEST VAN CHRISTUS-KONING (Laatste zondag van oktober)

*Koning als Schepper en Verlosser*

De liturgie van vandaag is een echt triomflieder op Christus' Koningschap. Vanaf de eerste vespers van het feest verschijnt de majestatische figuur van Jezus, gezeten op de koninklijke troon die de hele wereld beheerst: *"Zijn rijk is eeuwig en al de koningen zullen Hem dienen en gehoorzamen. Hij zal zetelen en heersen en aan al de volkeren de vrede afkondigen"*. De mis begint met het apocalyptisch visioen van deze buitengewone Koning, wiens koningschap innig met zijn offerdood om de redding van de mensen verbonden is: *"Het lam dat geslacht werd verdient de macht en de rijkdom, de wijsheid, de kracht en de eer. Hem behoren de glorie en de macht in de eeuwen der eeuwen"* (Intr).

In het epistel (Kol, 1, 12-20) noemt Paulus de titels die Christus tot Koning aller koningen maken. "Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, vermits in Hem alle dingen in de hemel en op de aarde, de zichtbare en onzichtbare dingen geschapen werden." Deze titels zijn Christus' titels als God, volmaakt beeld van de Vader, oerbeeld van alle aardse en hemelse schepselen en tevens, samen met de Vader en de Heilige Geest, schepper van alles wat bestaat, zodat niets buiten Hem bestaat, maar *"alles door Hem en voor Hem geschapen werd.. en alles in Hem bestaat."* Volgen we dan zijn koningstitels als Mens: *"Hij is het Hoofd van het lichaam, dit is de Kerk... Door Hem werden alle dingen met God verzoend omdat Hij ze, met zijn Bloed op het kruis tot vrede bracht."* Reeds onze Koning door zijn godheid, is hij het ook door zijn menswording, die Hem tot Hoofd van de mensheid maakte; ook door zijn lijden, waardoor Hij, ten koste van zijn Bloed, onze zielen betoverde, die Hem reeds als zijn schepselen toebehoorden. Jezus is onze Koning in de volste betekenis van het woord: Hij heeft ons geschapen; Hij heeft ons herwonnen; zijn genade schenkt ons leven; zijn Vlees en zijn Bloed voeden ons; Hij regeert over ons in liefde en zijn liefde trekt ons tot Hem. Deze beschouwingen ontlokken aan onze harten vanzelf de roep van de heilige Paulus: *"Laten wij God de Vader danken... omdat Hij ons aan het rijk der duisternis ontrukkt heeft en ons in het rijk van zijn beminde Zoon heeft gebracht, die onze Heiland is en onze zonden vergeeft"*.